

Totems en totempalen



Sommige indianenstammen maakten totempalen, maar niet allemaal. De indianen die rondtrokken achter een kudde bizonnen aan en in tipi's (indiantenten) woonden, maakten niet zulke grote gevaartes. Dat zou veel te lastig zijn op reis.

Sommige stammen die op dezelfde plek bleven wonen hadden wel zo'n totempaal.

Totempalen hadden met het geloof van de indianen te maken. Op een totempaal stonden dieren en andere goede geesten afgebeeld. De indianen geloofden dat die dieren en geesten hen beschermden. Ze moesten kwade geesten weg jagen.

De palen dienden dus niet om gevangenen aan vast te binden en ook werd er niet door een hele meute rond de totempaal gedanst. Dat deed hooguit de sjamaan, de wijze man van de stam,

Indianen voelden zich een deel van de natuur en ze geloofden in de kracht van de aarde. Die noemden zij 'De Moeder'. Verder geloofden zij in 'De Grote Geest' die wijzer en machtiger is dan elke andere geest.

Elk dier heeft volgens dit geloof zijn eigen speciale kracht en boodschap voor mensen. Veel indianen geloven dat ook dieren geesten hebben en dat bij ieder mens één of meer dierentotems horen die je kunnen helpen tijdens je leven. Het is niet altijd het dier dat je mooi of spannend vindt, maar een dier dat past bij je karakter, de dingen waar je goed of juist niet goed in bent, of die je moet leren. De sjamaan vertelt de indiaan welke totem bij hem past.

Daarom schilderden de indianen dieren in grotten, op hun tenten, huizen, schilden en andere voorwerpen. Ook droegen ze, bij speciale gelegenheden, dierenhuiden en maskers van dieren.



schild



Blackfoot tipi



masker Thunderbird

Indianen hadden veel respect voor de natuur. Ze doodden alleen maar datgene wat ze nodig hadden om te leven. Ze aten niet alleen het vlees, maar gebruikten bijna alles van het dier: huiden, pezen, klauwen, horens, enz. Ze dankten ook altijd de geest van het door hen gedode dier voor alles wat het dier hen had gegeven.

Een heel ander geloof dus dan het geloof van de blanken die in hun land kwamen wonen. Blanken en indianen begrepen elkaar dan ook helemaal niet. Dat heeft voor heel veel narigheid en bloedvergieten gezorgd.

De verf die men gebruikte voor het beschilderen van de tipi's, werd van natuurlijke materialen gemaakt. Meestal waren dat: beige, bruin, rood, donker geel en zwart.



Totems en totempalen - opdrachten

Opdracht 1:

Wat klopt er niet op deze plaatjes? Zoek 3 fouten en schrijf ze op.
Kun je ook vertellen waarom het fout is?



Dit is fout:

1.

2.

3.

Opdracht 2:

Welk dier zou jij als je totem willen hebben en waarom? Teken dat dier.



Opdracht 3:

Dit jongetje maakt zijn eigen totempaal.

Bedenk hoe jouw eigen totempaal eruit ziet.

Wie of wat zou jij ermee weg willen jagen?

Opdracht 4:

Teken jouw totempaal op een tekenblad. Kleur hem met felle kleuren.