

# Stripverhaal



naam:.....

## 1. Lees dit gedicht.

Als het kon - dan zou ik alles willen kleuren.  
De bomen zwart - de wolken geel en rood.  
Het gras oranje en de koeien roze  
en paarse krentjes in het krentenbrood.

Mijn juf zegt dan altijd: nee, dat kan niet  
want gele wolken - da's een beetje gek.  
Maar ach - ze wil het maar niet snappen:  
Ik ben gewoon een echte kunstenaar.

## 2. Maak een strip van dit gedicht. (alleen de tekening, de tekst staat er al bij)

Als het kon - dan zou ik alles willen kleuren. ↓	De bomen zwart - de wolken geel en rood. ↓	Het gras oranje en de koeien roze ↓
en paarse krentjes in het krentenbrood. ↓	Mijn juf zegt dan altijd: nee, dat kan niet want gele wolken - da's een beetje gek. ↓	Maar ach, ze wil het maar niet snappen: Ik ben gewoon een echte kunstenaar. ↓