

Een dag met heer Rolderic: landheer rond het jaar 1000



Het is nog vroeg als heer Rolderic wakker wordt. Buiten is het nog donker, maar er brand gelukkig nog een klein vuurtje in de schouw. Voorzichtig kruipt heer Rolderic uit de bedstee. Hij wil zijn vrouw en kinderen nog niet wakker maken. Laat die nog maar even slapen. Zelf staat hij vroeg op, want hij heeft vandaag nog veel te doen. Vanavond komt er bezoek. Dat gebeurt niet zo vaak, dus wil hij op tijd klaar zijn met zijn werk.

Snel kleedt heer Rolderic zich aan, pakt een homp brood en een stuk kaas uit de dressoor en loopt de trap af naar beneden. Het is een beetje schemerig als hij via de ophaalbrug op de voorhof komt. Hij ziet de schaapherder nog net met de kudde over de volgende ophaalbrug vertrekken. Een knecht haalt met een emmer water uit de put en de stalknecht staat al klaar met het paard van heer Rolderic.



Niet lang daarna rijdt heer Rolderic te paard over de buitenste ophaalbrug. Hij moet eerst de akkers van zijn domein inspecteren en kijken of de horige boeren hun werk goed doen.

Daarna moet hij naar het bos op zijn domein. Daar zijn verschillende horige boeren bezig een herendienst te verrichten. Er moeten bomen gekapt worden, want er moet een nieuwe schuur op de voorhof van het kasteel worden gebouwd.

Na zijn rondrit loopt heer Rolderic over de voorhof. De wapensmid is druk aan het werk. Glimlachend kijkt heer Rolderic naar zijn zoontjes. Zij oefenen met houten zwaarden in het zwaardvechten en het gaat al erg goed. Heer Rolderic geeft de leermeester van de jongens een compliment. Het gezicht van heer Rolderic betreft even als hij aan zijn oudste zoon Eduard denkt. Die is nu alweer zo lang ver weg van huis. Maar ja, zo hoort het nu eenmaal. Hij is 15 jaar en schildknaap van heer Bertram.



Het is drie dagen reizen naar het domein van heer Bertram en een bezoek zit er voorlopig niet in. Eduard boft, want bij heer Bertram kan hij veel leren. Heer Rolderic hoopt maar dat Eduard goed zijn best doet.

Als heer Rolderic in het woonvertrek van de donjon komt, ziet hij dat de bedienden al druk bezig zijn met het voorbereiden van het feestmaal van die avond. In de schouw wordt aan het spit een heel varken gebraden. Ook zijn er heerlijke taarten gebakken. Die staan al af te koelen. De geur die uit de grote kookpot komt is heerlijk. Daar wordt vast een stoofpot in gekookt.



De knechten zetten 2 schragen neer, leggen er een dekblad op en klaar is de tafel. Zo worden er verschillende tafels gemaakt, want

er komen vanavond veel gasten. Ook de kinderen helpen mee en vrouwe Roberta kijkt of alles goed gaat.

Heer Rolderic moet weer naar de voorhof, want de horige boeren komen hun cijns betalen. Zo worden de voorraden op het kasteel weer aangevuld. Heer Rolderic controleert of elke boer genoeg betaalt.

Daarna gaat hij zich omkleden voor het feest.



Die avond geniet heer Rolderic van het feestmaal. De tafels staan vol met allerlei lekkernijen. Samen met vrouwe Roberta kijkt heer Rolderic lachend rond. Zijn vriend, heer Floris, drinkt wijn uit een hoorn en vertelt de ene grap na de andere. Heer Rolderic snijdt een lekkere varkensbout af en begint te kluiven. Als hij klaar is gooit hij het bot op de grond. Onmiddellijk springt er een hond op af. Hij verdwijnt met het bot naar een hoek van het vertrek. Heer Rolderic veegt met zijn mouw zijn mond schoon en peutert de resten vlees tussen zijn tanden uit.

Als iedereen klaar is gaan ze met hun benen op tafel zitten. Dan komen de bedienden met de nagerechten: taarten en fruit. "Hmmm", denkt heer Rolderic, "wat heb ik toch een goed leven!"

