

# Sinterklaas







# De rekenpieten!!



$15 - 5 =$

$16 - 4 =$

$14 - 3 =$

$20 - 4 =$

$19 - 3 =$

$6 - 2 =$

$16 - 2 =$

$4 - 3 =$

$14 - 3 =$

$14 - 13 =$

$11 - 8 =$

$14 - 4 =$

$12 - 9 =$

$13 - 7 =$

$16 - 5 =$

$13 - 8 =$

$12 - 6 =$

$10 - 4 =$

$11 - 6 =$

$12 - 7 =$

$14 + 2 =$

$13 + 3 =$

$11 + 5 =$

$15 + 4 =$

$16 + 3 =$

$7 + 6 =$

$2 + 9 =$

$8 + 7 =$

$9 + 7 =$

$8 + 9 =$

$10 = 3 +$

$17 = 8 +$

$11 = 5 +$

$12 = 7 +$

$16 = 8 +$

$13 = 6 +$

$12 = 8 +$

$10 = 7 +$

$15 = 8 +$

$14 = 9 +$

$(16 - 9) + 9 =$

$(15 - 8) + 6 =$

$(11 - 4) + 9 =$

$(18 - 9) + 8 =$

$(12 - 5) + 4 =$

$13 - 9 =$

$14 - 7 =$

$13 - 4 =$

$11 - 6 =$

$12 - 8 =$

# De rekenpieten!!

Sint Nicolaas heeft het erg druk, want hij wil alle kinderen bezoeken.

Mijn schoen staat klaar om ..... uur.



Piet op het dak om half .....

Hij komt op school om ..... uur.



We pakken de pakjes uit om half .....

De Sint komt aan om ..... uur.



Sint gaat weg om half .....

Het paard eet hooi om ..... uur.



De Sint drinkt thee om ..... uur.



Zwarte piet heeft 18 pakjes. Gerard krijgt er 9. Er zijn . . pakjes over.

Zwarte piet heeft 14 pakjes. Astrid krijgt er 6. Er zijn . . pakjes over.

Zwarte Piet heeft 12 pakjes. Jan-Willem krijgt er 6. Er zijn . . pakjes over.





# De rekenpieten!!

Ook pieten moeten hard werken.  
Ze willen graag weten  
of ze op tijd klaar zijn.  
Daarom kijken ze steeds op de klok.



half .....



half .....

half .....



half .....

half .....



half .....

half .....



half .....

# Sinterklaas-taal!!



**Zet eens in de goede rij:**

pop, chocolade, borstplaat, trein, bal, auto,  
taai-taai, vlieger, step, speculaas,  
pepernoten, suikergoed.

**Speelgoed**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**Lekkers**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Vul maar in:** door, voor, in, bij, naast  
op, in, naar, uit, door.

Hoor de wind waait ..... de bomen.  
Sinterklaas rijdt ..... zijn paardje.  
Zwarte Piet loopt er .....  
Hij komt ..... donkere nachten.  
Ik zet mijn schoen ..... de schoorsteen.  
..... de schoen doe ik hooi.  
Dat is allemaal ..... het paard.  
Sinterklaas rijdt ..... de stad.  
Hij gaat straks ..... onze school.  
Sint en Piet komen ..... Spanje.



# Sinterklaas-taal!!



trein  
paard  
boot  
vliegtuig  
auto

Sinterklaas rijdt op een .....  
Een kapitein vaart op een .....  
Een chauffeur rijdt in een .....  
Een machinist bestuurt de .....  
Een piloot vliegt in een .....



Op 5 december is het pakjesavond.  
December is de naam van een maand.  
Kun je alle twaalf maanden opzeggen?

januari	- februari	- maart	- april
mei	- juni	- juli	- augustus
september	- oktober	- november	- december

# KLEURPLAAT



# Zoek de 8 verschillen!!



# Sinterklaasliedjes!!

## O, kom er eens kijken

O, kom er eens kijken,  
Wat ik in mijn schoentje vind,  
alles gekregen  
van die beste Sint.

Een pop met vlechten in het haar  
een snoezig jurkje kant en klaar  
drie kaatseballen in een net  
een letter van banket

O, kom er eens kijken,  
wat ik in mijn schoentje vind,  
alles gekregen  
van die beste Sint.

O, kom er eens kijken,  
wat ik in mijn schoentje vind,  
alles gekregen van die beste Sint.  
Een bromtol met een zweep erbij  
Een doos met blokken ook voor mij  
en jongens fijn: een autoped  
een letter van banket  
O, kom er eens kijken,  
wat ik in mijn schoentje vind,  
alles gekregen van die beste Sint.



## Zie de maan schijnt door de bomen

Zie de man schijnt door de bomen  
Makkers staakt uw wild geraas  
't Heerlijk avondje is gekomen  
't Avondje van Sinterklaas  
Vol verwachting klopt ons hart  
Wie de koek krijgt, wie de gard  
Vol verwachting klopt ons hart,  
Wie de koek krijgt, wie de gard.

O, wat pret zal 't zijn te spelen  
Met die bonte harlekijn  
Eerlijk zullen w' alles delen  
Suikergoed en marsepein

Maar o wee, wat bitt're smart  
Kregen wij voor koek 'n gard  
Maar o wee, wat bitt're smart  
Kregen wij voor koek 'n gard.

Maar er is heus niets te klagen  
Vader, moeder zijn zo goed  
Waren w' ook niet alle dagen  
Dikwijls waren wij toch zoet  
Ban de vrees dus uit je hart  
Want we krijgen heus geen gard  
Ban de vrees dus uit je hart  
Want we krijgen heus geen gard.

## Op de hoge, hoge daken

Op de hoge, hoge daken  
Rijdt Sint Nic'laas met zijn knecht  
Wil je weten, brave kind'ren  
Wat hij tot zijn knechtje zegt?  
„Kijk eens even beste Piet,  
Of j'ook stoute kind'ren ziet  
Kijk eens even beste Piet  
of j'ook stoute kind'ren ziet.”

Pieter gluurt door elke schoorsteen  
en hij zegt de goede Sint  
Die geduldig staat te wachten  
leder ongehoorzaam kind.  
Alles ziet die slimme Piet  
zich vergissen kan hij niet.  
Alles ziet die slimme Piet  
zich vergissen kan hij niet.



## De zak van Sinterklaas

De zak van Sinterklaas, Sinterklaas  
Sinterklaas  
De zak van Sinterklaas, o jongens,  
jongens 't is zo'n baas.  
Daar stopt hij, daar stopt hij, daar  
stopt hij blij van zin.  
De hele, de hele, de hele wereld in.  
De zak van Sinterklaas, Sinterklaas  
Sinterklaas.  
De zak van Sinterklaas, o jongens,  
jongens 't is zo'n baas.

Hij is voor groot en klein, groot en klein  
Groot en klein  
Hij is voor groot en klein, gevuld,  
gevuld met marsepein.  
En bergen en bergen en bergen  
suikergoed  
Zo lekker, zo lekker, zo lekker en zo  
zoet  
Hij is voor groot en klein, groot en klein  
Groot en klein  
Hij is voor groot en klein gevuld,  
gevuld met marsepein.

Maar onder in die zak, in die zak, in die zak  
Maar onder in die zak, daar zit een  
hele grote plak  
Voor 't luie, voor 't luie, voor 't luie  
stoute kind  
Zeg past die, zeg past die, zeg past  
die jou wel vrind.  
Maar onder in die zak, in die zak, in die zak  
Maar onder in die zak daar zit een  
hele grote plak.



## Zachtjes gaan de paardevoetjes

Zachtjes gaan de paardevoetjes  
Stippe, stappe, stippe, stap  
't Is het paard van Sinterklaasje  
Trippel trappel trippel trap  
't Schimmeltje draagt met gemak  
Sinterklaasje over 't dak  
't Schimmeltje draagt met gemak  
Sinterklaasje over 't dak.

't Paardje kan de weg wel vinden  
Stippe, stappe, stippe, stap  
In het zachte maneschijntje  
Trippel trappel trippel trap  
't Paardje is nog lang niet moe  
Maar ik moet naar bedje toe  
't Paardje is nog lang niet moe  
Maar ik moet naar bedje toe.

'k Hoor de vlugge paardevoetjes  
Stippe, stappe, stippe, stap  
In mijn lekk're warme bedje  
Trippel trappel trippel trap  
En ik droom van Sinterklaas  
En zijn Zwarte Pieterbaas  
En ik droom van Sinterklaas  
En z'n Zwarte Pieterbaas.

## Zie ginds komt de stoomboot

Zie ginds komt de stoomboot  
uit Spanje weer aan.  
Hij brengt ons Sint Nicolaas  
ik zie hem al staan.  
Hoe huppelt zijn paardje  
het dek op en neer.  
Hoe waaien de wimpels  
al heen en al weer.

Zijn knecht staat te lachen  
en roept ons reeds toe:  
Wie zoet is krijgt lekkers  
wie stout is de roe!  
O, lieve Sint Nicolaas,  
O, kom toch bij mij  
En rijdt dan niet stilletjes  
ons huisje voorbij.

## Hoor de wind waait door de bomen

Hoor de wind waait door de bomen  
Hier in huis zelfs waait de wind  
Zou de goede Sint wel komen  
Nu hij 't weer zo lelijk vindt?  
Nu hij 't weer zo lelijk vindt?

Ja hij rijdt in donk're nachten  
Op zijn paardje, o zo snel  
Als hij wist hoe w' op hem wachten  
Ja gewis dan kwam hij wel  
Ja, gewis dan kwam hij wel

# Sint wil wat anders!!

SINT WIL NA AL DIE JAREN WEL EENS WAT ANDERS.

EEN VROLIJKE, KLEURIGE TABBERD.

EEN LEUKE, NIEUWE MIJTER.

EN EEN HEEL ANDERE STAF.

KUN JIJ SINT HELPEN?

TEKEN EN  
KLEUR MIJ  
MET EEN NIEUWE  
TABBERD, STAF  
EN MIJTER.

TEKEN EN  
KLEUR HIER  
DRIE VERSCHILLENDE  
MIJTERS.

# Sint



Pieter giechelt nog als hij al in bed ligt. Dat heeft hij fijn bedacht. Jammer dat hij het gezicht van Pieterman niet kan zien, als die zijn hand in de laars steekt.

Wat zet jij klaar als Sinterklaas en Zwarte Piet in aantocht zijn? Juist, je schoen met een wortel of een appel voor het paard. Pieter niet. Pieter heeft zijn laarzen klaargezet. Zijn rode, glimmende laarzen. En hij heeft er geen lekkers ingestopt. Nee, hij heeft ze vol water gegoten en nu ligt hij in bed te wachten op een gil van Pieterman. Als die de laarzen oppakt krijgt hij al het water over zich heen.

Pieter ligt te luisteren. Sjjtt... Wat is dat? Is dat Zwarte Piet? Nee, het is Floppie maar... miauw! Wakker blijven is moeilijk als je moe bent, en na een kwartier valt Pieter in slaap. Tringggg, doet de wekker en Pieter kijkt verbaasd. Is het nu al morgen? Zou Pieterman geweest zijn? Haastig wipt hij uit bed. Hij dondert de trap af. De deur van de woonkamer staat open. Pieter durft bijna niet te kijken. Toch maar doen. Hé, de laarzen staan er nog net als de vorige avond. Pieter pakt er een op. Die is koud en zwaar. Zijn grapje is mislukt.

Hij zeult de laars naar de keuken en gooit ze leeg in de gootsteen. Maar wat is dat? Hoe komt die goudvis in zijn laars? Het beestje spoelt haast weg. Vlug duwt Pieter de stop in de gootsteen en laat die vol water lopen. Nu drijft de goudvis opeens boven. Beu... het is er een van plastic.

Pieter is vreselijk teleurgesteld.

Maar dan gaat de bel.

Op blote voeten rent Pieter naar de deur.

Op de stoep staat de postbode.

- Alsjeblieft, zegt die, een brief voor jou.

Hij komt van heel ver, Pieter.

- Dat is pech, zucht Pieter. Ik kan niet lezen.

- Zal ik hem voorlezen? stelt de postbode voor.

Pieter knikt. De postbode scheurt de envelop open en pakt de brief.



- Beste Pieter, leest hij. Ik hoop dat je je geschenk gevonden hebt. In laarzen met water kon ik niets anders stoppen dan een goudvis van plastic. Gelukkig had ik er eentje bij me. Ik denk dat je zo'n beestje wilde. Waarom zou je anders je laarzen vol water bij de schoorsteen hebben gezet? Ik weet wel, een plastic goudvis is niet zo tof als een echte. Maar ik kon je toch geen levend visje in je laars stoppen, Pieter. Weet je wat... ga gauw kijken op de vensterbank in de woonkamer. Daar staat een verrassing voor je. Veel groetjes, en tot volgend jaar misschien. Sint en Pieterman. De postbode vouwt de brief dicht en lacht.

- Dank je wel voor het lezen, roept Pieter en hij holt gauw naar de woonkamer.

- Joepie!

Weet je wat er op de vensterbank staat?

Een grote kom met een echte, levende goudvis erin. Die zwemt vrolijk heen en weer.

- Ik geef hem een naam, mama, zegt Pieter.

Ik noem hem Tomaat. Omdat hij zo lekker rood is. Daarom. En Pieter is zo blij als... een visje in het water.



vul in !

1. Hand

2. Hat

3. Loaf of bread

4. Dog

5. Tractor

6. Girl

7. Basket

8. Boat

9. Sun

6 vert.



WELKE PIET HEEFT DE GROTE  
BALON AAN ZIJN TOUWTJE ?

