

Schilderen Onderbouw



Doelstelling: tactiele stimulatie, samenwerking

De helft van de groep kinderen zit op hun stoel met de leuning naar de zijkant, zodat de rug goed “beschilderd” kan worden. De andere helft van de kinderen staan achter de zittende kinderen: zij zijn de schilders.

Inleiding: Er was eens een koning die niet zo blij was met de saaie kleren van de mensen in zijn land. Hij wilde graag dat iedereen eens wat vrolijkere kleren aan had. Daarom liet de koning allerlei potten met vrolijke verf komen: roze met knalgroene stipjes, kanariegeel met felblauwe streepjes, clownsneusrood met zilverkleurige sterretjes enzovoort. Voor deze speciale verf waren geen speciale kwasten nodig, iedereen kon elkaar met de vingers en handen beschilderen. Hierdoor kregen de mensen ook nog een vrolijke kleur op hun handen.

- De handen worden warm gewreven (klaargemaakt voor het schilderen).
- Eerst kiezen de kinderen de onderlaag uit en gaan ze met beide handen de rug beschilderen van boven naar beneden en van beneden naar boven (net als de echte schilders). Geen enkel stukje mag worden vergeten!
- Dan komt er een andere kleur overheen; deze kleur wordt met cirkelvormige bewegingen op de rug geschilderd. Eerst met één hand, vervolgens met de andere hand en als laatste met beide handen tegelijk.
- Vervolgens gaan de kinderen de ruggen versieren met de (wijs)vingers van beide handen (slingers, vlaggetjes, poppetjes, dieren, huisjes en nog veel meer gekke of vrolijke dingen).
- Nu zijn de ruggen mooi versierd, maar ook de nek en de haren kunnen nog wel wat kriebelverf gebruiken. Vanuit de nek, via de oortjes naar de haren worden deze onderdelen heel voorzichtig versierd.
- Als laatste moet het schilderij “gesigneerd” worden. De kinderen proberen onderaan de rug hun eigen naam te schrijven: het schilderij is af!

Na het signeren wordt er gewisseld, zodat ieder kind met een vrolijk versierde rug naar huis kan. Als ook die kinderen geweest zijn, kijken ze elkaar in de ogen en geven ze elkaar een hand. Nu bedanken ze elkaar voor de prachtige rug die ze elkaar gegeven hebben. Wat zal de koning blij worden van al die versierde ruggen!

Verhaal: Nico Woudwijk, BS de Jint

