



De droomboom

In onze achtertuin daar staat een
hele hoge boom. Die is niet als de andere
zo heel gewoon. Want aan het hoogste takje daar
groeit een klein gebakje
als ik dat zie dan denk ik dat ik droom.
Heel voorzichtig in mijn droom klim ik
langzaam in die boom.
Ben ik boven wat een pret.

Ben ik boven wat een pret.

