

Mama,
Is het waar?

Heb ik in je buik gezeten?
Ik ben dat helemaal vergeten.

Want ik was toen nog zo klein,
je wist niet eens of ik een jongen of een meisje zou zijn!

Toen ik dan geboren was, lag ik in je arm.
Je hield me dicht tegen je aan. Het was er lekker warm!

Nu ben ik al groot,
maar ik zit nog erg graag af en toe eens op je schoot!

