

Kalender over de biografie van de Profeet

IBS El Amien
Said Amrani
2012



1 Rabi al-Awwal 1433 | 24 Januari 2012

Al-'Abbaas ibn Abdoel-Moettalib citeerde de Boodschapper van Allah صلى الله عليه و سلم als volgt:

“Allah schiep de mensheid en koos mij van de beste daarwan, Hij koos de stammen en selecteerde mij van de beste daarwan; en Hij koos families en selecteerde mij van de beste daarwan. Ik ben de allerbeste in persoon en familie.”

2 Rabi al-Awwal 1433 | 25 januari 2012

*Allah Subhanahuwataala
zegt:” Moehammad is niet de vaderbuan een van
jullie mannen, maar hij is de boodschapper
van Allah en de laatste van de profeten. En
Allah is Alwetend over alle zaken”*

[Soera 33: 40]

3 Rabi al-Awwal 1433 | 26 januari 2012

De Profeet صلى الله عليه و سلم hield zich, in de tijd voordat hij de Boodschap ontving, verre van het drinken van wijn, het eten van vlees dat op de stenen altaren was geslacht of het bijwonen van afgoderijfeesten. Hij had een enorme afkeer tegen de afgoden en verafschuwde ze ten zeerste.

4 Rabi al-Awwal 1433 | 27 Januari 2012

In zijn jeugd had de Profeet Mohammed صلى الله عليه و سلم een combinatie van de beste kenmerken. Hij was een voorbeeldig man, met een gezaghebbende mening en een foutloos inzicht. Hij was intelligent, origineel, had een scherp verstand en een pure aard. Hij hield ervan om afzonderlijk te zijn en de waarheid diep te onderzoeken.

5 Rabi al-Awwal 1433 | 28 Januari 2012

De Profeet صلى الله عليه و سلم had een bescheiden houding, deugdzaam gedrag en elegante manieren. Hij bezat een ideaal en vlekkeloos karakter. Hij was het eerlijkst in zijn spreken en het mildst van humeur. Hij was de zachtmoedigste, meest kuise en meest gastvrije en maakte altijd indruk op mensen. Zijn stadsgenoten gaven hem eenstemmig de titel van Al-Amien (betrouwbare).

De moeder van de gelovigen, Khadidjah zei eens: “Hij verenigt tegenstrijdige relaties, hij helpt de armen en de behoeftigen, hij onthaalt de gasten gastvrij en hij verdraagt moeilijkheden op het pad van de waarheidsgetrouwheid.”

6 Rabi al-Awwal 1433 | 29 Januari 2012

De volledige naam van de Profeet صلى الله عليه و سلم was Mohammed ibn 'Abdoellah ibn 'Abdoel-Moettalib ibn Hasjim ibn 'Abdoel Manaf ibn Qoesai ibn Kilab ibn Moerra ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn An-Nadr ibn Kinanah ibn Khoezaiman ibn Moedrikah ibn Elias ibn Moedar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adanaan.

7 Rabi al-Awwal 1433 | 30 Januari 2012

Zijn vader was 'Abdoellaah, die op 24-jarige leeftijd trouwde met Aminah bintoe Wahb ibn 'Abd-Manaaf. Aminah, de moeder van de profeet صلى الله عليه و سلم had gedroomd dat een engel haar vertelde dat de baby die geboren zou worden Ah'med genoemd moest worden. Aldus noemde ze hem Ah'med, terwijl 'Abdoel-Moettalib zijn kleinzoon Moh'ammed noemde.

8 Rabi al-Awwal 1433 | 31 Januari 2012

Ah'med is een vorm van het zelfstandig naamwoord van uitstekendheid. Moh'ammed of Moeh'ammad stamt af van de lijdende vorm van het deelwoord "Mah'moed" (wat ook een naam is van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem)), wat betekent: degene in wie de beste, prijzenswaardige eigenschappen zo uitstekend zijn verenigd, dat er geen ruimte over is voor enige toevoeging of verbetering. En inderdaad was Moh'ammed ibn 'Abdoellaah de meest perfecte mens die ooit geleefd heeft en die ooit zal leven.

9 Rabi al-Awwal 1433 | 1 Februari 2012

Mohammed صلى الله عليه و سلم is geboren in Mekka op een maandagmorgen, de negende van Rabi' Al-Awwal, in hetzelfde jaar als de Gebeurtenis met de Olifant.

Ibn Sa'd heeft overgeleverd, dat de moeder van Mohammed صلى الله عليه و سلم zei:

“Toen hij werd geboren, was er een licht dat scheen vanuit beneden en de paleizen van Syrië verlichtte.”

10 Rabi al-Awwal 1433 | 2 Februari 2012

Zijn moeder Amina stuurde onmiddellijk iemand om zijn grootvader 'Abdoel-Moettalib te informeren over de blijde gebeurtenis. Vol blijdschap kwam hij naar haar, droeg hem naar Al-Ka'bah, bad tot Allah en dankte Hem. 'Abdoel-Moettalib noemde de baby Mohammed en besneed hem op de zevende dag zoals onder de Arabieren de gewoonte was.

11 Rabi al-Awwal 1433 | 3 Februari 2012

De eerste vrouw die hem zoogde, na zijn moeder, was Thuwwaybah, met haar zoon Masroeh. Zij had Hamzah ibn 'Abdoel-Moettalik, de oom van de Profeet صلى الله عليه وسلم

eerder gezoogd.

Later werd de Profeet صلى الله عليه وسلم toevertrouwd aan Halimah, die op het platteland leefde. Hij verbleef daar twee jaar en werd door haar gezoogd. Na deze twee jaar vroeg Halima aan zijn moeder Amina of de Profeet صلى الله عليه وسلم nog langer bij haar mocht blijven. Uiteindelijk bleef hij bij haar tot hij ongeveer vier of vijf jaar oud was.

12 Rabi al-Awwal 1433 | 4 Februari 2012

Op een dag waren de Profeet en zijn vriendjes aan het spelen toen Djibriel (Gabriël) neerdaalde en zijn borstkas openscheurde en het hart eruit nam. Hij perste er toen een bloedprop uit en zei: “Dat was het stuk van Sjaithaan in jou.” En toen waste hij het met Zamzam-water in een gouden bassin. Daarna werd het hart weer samengevoegd en op zijn plaats teruggezet. De jongens en speelkameraadjes renden naar hun moeder, d.w.z. hun zoogmoeder, toe en zeiden: “Waarlijk, Mohammed s.a.w. is vermoord.” Zij snelden allen op hem toe en vonden hem helemaal in orde, alleen zijn gezicht was bleek.

Na deze gebeurtenis was Halimah ongerust over de jongen en gaf hem aan zijn moeder terug, bij wie hij bleef tot hij zes jaar oud was.

Amina besloot om de graf van haar echtgenoot in Jathrib (Medina) te bezoeken. Zij vertrok om de afstand van 500 kilometer af te leggen, samen met de Profeet, een vrouwelijke bediende genaamd Umm Ayman en haar schoonvader ‘Abdoel-Moettalib. Zij bracht daar een maand door en ondernam toen de reis terug naar Mekka. Onderweg werd zij zwaar ziek en zij stierf in Abwa, op de weg tussen Mekka en Medina.

13 Rabi al-Awwal 1433 | 5 Februari 2012

Abdoel-Moettalib bracht de jongen naar Mekka. Hij had warme gevoelens voor zijn kleinzoon. 'Abdoel-Moettalib was liefdevoller jegens zijn kleinzoon dan voor zijn eigen kinderen. Hij liet de jongen nooit ten prooi aan eenzaamheid, maar gaf altijd de voorkeur aan hem boven zijn eigen kinderen. Toen Mohammed acht jaar, twee maanden en tien dagen oud was, stierf zijn grootvader 'Abdoel-Moettalib in Mekka.

De zorg voor de Profeet صلى الله عليه و سلم werd nu aan zijn oom Aboe Talib overgedragen, die de broer van de vader van de Profeet صلى الله عليه و سلم was.

Aboe Talib zorgde op de best mogelijke manier voor zijn neefje. Hij zette hem bij zijn kinderen en gaf aan hem de voorkeur boven hen. Hij behandelde de jongen met veel respect en hoge achting. Aboe Talib bleef zijn neefje veertig jaar lang koesteren en verleende hem alle mogelijke bescherming en ondersteuning.

14 Rabi al-Awwal 1433 | 6 Februari 2012

In zijn jonge jaren werkte Mohammed صلى الله عليه و سلم als herder voor Bani Sa'd en in Mekka. Op vijfentwintigjarige leeftijd ging hij als handelaar naar Syrië, voor Khadidjah. Toen Khadidjah over Mohammed صلى الله عليه و سلم hoorde over zijn waarheidsgetrouwe woorden, grote eerlijkheid en vriendelijke manieren, liet zij hem roepen. Zij bood hem geld aan om naar Syrië te gaan en haar zaken te regelen en ze zou hem een hoger tarief dan de anderen geven. Zij zou ook haar dienaar, Maisarah, met hem meesturen. Hij stemde toe en ging met haar dienaar naar Syrië om te handelen.

15 Rabi al-Awwal 1433 | 7 Februari 2012

Toen hij naar Mekka terugkeerde, zag Khadidjah dat er meer winst en zegeningen met haar geld was verkregen dan zij gewend was. Maysarah vertelde haar ook over de goede manieren, eerlijkheid, diepe gedachten, oprechtheid en geloof van Mohammed صلى الله عليه و سلم. Ze wilde graag met hem trouwen en hij stemde in. Vervolgens werden zij gehuwd. Hij gaf haar een bruidsschat van twintig kamelen. Zij was toen veertig jaar oud en de Profeet was vijfentwintig jaar oud.

Khadidjah was de eerste vrouw met wie de Boodschapper van Allah صلى الله عليه و سلم trouwde. Hij trouwde met niemand anders totdat zij was gestorven.

Khadidjah baarde al zijn kinderen, behalve Ibrahiem: Al-Qasim, Zainab, Roqayyah, Oemm Kalthoem, Fatimah en 'Abdoellah, die Fayyib en Tahir werd genoemd. Al zijn zoons stierwen in hun kindertijd en alle dochters, behalve Fatimah, stierwen gedurende zijn leven. Fatimah stierf zes maanden na zijn dood.

16 Rabi al-Awwal 1433 | 8 Februari 2012

Toen de Boodschapper van Allah صلى الله عليه و سلم vijfendertig was, begonnen de Qoeraisj met het verbouwen van Al-Ka'bah. De stammen verzamelden stenen en begonnen te werken. Het werk werd in volledige harmonie gedaan, totdat de tijd aanbrak om de Zwarte Steen op de juiste plaats te leggen. Toen brak er strijd uit tussen de leiders. Ze stonden op het punt te vechten toen Aboe Oemayyah voorstelde om degene die als eerste binnenkwam over dit punt te laten beslissen. Het was toen de Wil van Allah, dat de Profeet صلى الله عليه و سلم de eerste was die de Moskee binnenkwam. Toen ze hem zagen, riepen alle mensen die ter plekke waren, als met één stem: "Al-Amien (de betrouwbare) is gekomen. Wij zijn er tewreden mee, ons aan zijn beslissing te houden." De Profeet wroeg hierop om een mantel, die hij op de grond uitspreidde en plaatste de steen in het midden ervan. Hij wroeg toen aan de vertegenwoordigers van de verschillende stammen onder hen, om gezamenlijk de steen op te tillen. Toen die de juiste hoogte bereikt had, legde Mohammed s.a.w. hem met zijn eigen handen op de juiste plaats.

17 Rabi al-Awwal 1433 | 9 Februari 2012

Het was de gewoonte van de Profeet صلى الله عليه و سلم om lange uren in afzondering door te brengen. Hij bracht het meeste van zijn tijd aan aanbidding en meditatie in de grot Hira, vooral in de maand Ramadan.

Toen hij veertig was, begonnen tekenen van zijn profetschap te verschijnen. In Ramadan, in zijn derde jaar van eenzaamheid in de grot van Hira viel het licht van de openbaring op hem, met enkele verzen uit de Edele Goer-aan. Uiteindelijk kwam onverwacht de Waarheid (de engel) naar hem toe en zei:

“Lees.” “Ik kan niet lezen,” zei hij [Mohammed s.a.w.]. De Profeet s.a.w. beschreef: “Toen nam hij mij en omhelsde mij stevig, toen liet hij mij gaan en herhaalde het bevel: ‘Lees.’ ‘Ik kan niet lezen,’ zei ik en opnieuw omhelsde hij mij stevig en liet me pas gaan toen ik uitgeput was. Toen zei hij: ‘Lees.’ Ik zei: ‘Ik kan niet lezen.’ Hij omhelsde mij voor de derde keer stevig, liet mij toen gaan en zei:

“Lees! In de naam van je Heer, Die (al het bestaande) heeft geschapen. De mens heeft geschapen van een bloedklonter.

Lees! En je Heer is de meest Vrijgevige.”
(QS Al-‘Alaq 96: 1-3)

18 Rabi al-Awwal 1433 | 10 Februari 2012

Khadidjah, de echtgenote van de Profeet صلى الله عليه وسلم, de moeder van de gelovigen, was de eerste om de islam binnen te gaan, gevolgd door zijn bevrijde slaaf, Zaid ibn Harithah, zijn neef 'Ali ibn Abi Talib, die sinds zijn vroegste kindertijd bij hem had geleefd en als volgende kwam zijn goede vriend Aboe Bakr As-Siddiq. Zij beleden allen op de allereerste dag van de oproep de Islam.

De Profeet صلى الله عليه وسلم riep drie jaar lang in het geheim mensen op om te treden in de Islam. Velen omarmden het nieuwe geloof meteen. Toen gingen de mensen in massa's tegelijk de omarming van de islam binnen, mannen en vrouwen en het nieuwe geloof kon niet langer geheim worden gehouden. In het begin maakten de Mekkaanse leiders zich niet al te veel zorgen over Mohammed, maar deze onverschillige houding veranderde al snel in ware vrees toen ze zagen dat steeds meer mensen de Profeet volgden in zijn oproep.

19 Rabi al-Awwal 1433 |11 Februari 2012

Hierna begon de openlijke oproep tot de Islam.

Toen de volgende verzen geopenbaard werden:

'En waarschuw je stam en je naaste verwanten.'

(QS Asj-Sjoe'araa 26: 214)

beklom de Boodschapper van Allah صلى الله عليه و سلم de berg As-Safa en begon te roepen: 'Oh Bani Fahr! O Bani 'Adi (twee clans van de Qoeraisj).'

Aboe Lahab was ook aanwezig. De Profeet صلى الله عليه و سلم zei: 'Jullie weten toch dat als ik jullie zou vertellen dat er enkele ruiters in de vallei waren, die van plan waren om jullie te beroven, jullie mij dan zouden geloven?' Zij zeiden: 'Ja, we hebben nog nooit gemerkt dat jij liegt.' Hij zei: 'Ik ben een waarschuwer voor jullie, voor een zware kwelling.'

Aboe Lahab reageerde: 'Jij bederft de hele dag! Heb je ons laten roepen voor zoiets?' De verzen werden bij die gelegenheid, onmiddellijk geopenbaard:

*'Vervloekt zijn de twee handen van Aboe Lahab en
vervloekt is hij!'*

(QS Al-Masad 111: 1)

20 Rabi al-Awwal 1433 |12 Februari 2012

In de periode die volgde werden er door de afgodendienaars vele pogingen gedaan om een halt te brengen aan de verspreiding van de Islam. De Profeet en de moslims werden beledigd, vernederd, belachelijk gemaakt, uitgelachen, achtervolgd en belasterd. Maar de Profeet bleef geduldig in het overbrengen van de Boodschap.

In één jaar stierf de oom van de profeet صلى الله عليه و سلم, Aboe Jaalib (die niet als moslim stierf), en een korte tijd daarna stierf ook zijn vrouw Khadiedjah. Aldus noemde Moh'ammed صلى الله عليه و سلم dit jaar 'het jaar van verdriet'. Twee mensen stierwen op wie hij ontzettend gesteld was. Khadiedjah, zijn vrouw, had hem voorzien van liefde, welzijn, vriendelijkheid en eensgezindheid. Ook zijn oom Aboe Jaalib had hem veel liefde gegeven en hem beschermd en gesteund.

21 Rabi al-Awwal 1433 |13 Februari 2012

Na de dood van zijn oom en zijn vrouw, was de profeet Moh'ammed صلى الله عليه و سلم zeer bedroefd. Allah (Verheven en Geprezen is Hij) liet de profeet صلى الله عليه و سلم een reis maken. 's Nachts reisde de profeet صلى الله عليه و سلم middels Al-Boeraaq (een dier dat op een paard lijkt, met vleugels) naar de veraf gelegen moskee in Al-Qoeds (Jeruzalem) vergezeld door de Engel Gabriël (wrede zij met hem), waar hij werd opgenomen naar de zevende hemel. Daar zag hij het resultaat van goede daden in het Paradijs en de bestraffing van slechte daden in het Vuur. In deze nacht verplichtte Allah elke moslim vijf keer per dag te bidden. Deze gebeurtenis wordt Al-Israa-e wal Mi'raadj (reizen in de nacht en geheven worden naar de hemel) genoemd.

22 Rabi al-Awwal 1433 |14 Februari 2012

In het elfde jaar na het begin van de oproep tot de Islaam, kwam een kleine groep mannen van de stammen Aws en Khazradj uit Yathrib (de oude naam voor Al-Madinah) naar Mekkah om handel te drijven en de bedevaart te doen. De profeet صلى الله عليه و سلم nam deze kans en verkondigde hen de boodschap van de Islaam. Zij waren overtuigd van het aanbidden van één God en zij vertelden hun stammen over de profeet Moh'ammed صلى الله عليه و سلم en zijn edele oproep. Zij gaven aan dat zij hem steunden en vertrokken weer naar hun stad. In het dertiende jaar van zijn missie, kwamen er 73 moslims en twee vrouwen uit Yathrib naar Mekkah om de profeet صلى الله عليه و سلم vastberaden te steunen en ze nodigden Moh'ammed صلى الله عليه و سلم uit om naar hun stad te komen.

23 Rabi al-Awwal 1433 |15 Februari 2012

Nadat het bekend was bij Qoeraysh dat het volk van Yathrib de profeet steunde, beraamde de leiders van Qoeraysh en andere stammen van Mekkah het plan, dat elke stam één sterke jongeling zou sturen om gezamenlijk de profeet te vermoorden. Op het moment dat de profeet geïnformeerd werd over dit plan, beval de profeet alle moslims om hun bezittingen te verkopen en zo snel mogelijk Mekkah te verlaten om naar Yathrib te vertrekken. Toen Allah de Verhevene de profeet beval te vertrekken, was dat in dezelfde nacht dat de moord zou moeten plaats vinden en zijn moordenaars waren voor zijn huis. De profeet gaf zijn mantel aan zijn neefje 'Aliy en zei hem dat hij in zijn bed moest gaan liggen in de plaats van de profeet zelf. Toen verliet de boodschapper van Allah het huis en ging naar het huis van Aboe Bakr om samen met hem naar Yathrib te vertrekken. Tijdens het vertrek van de profeet en zijn vriend Aboe Bakr, probeerde de groep jongelingen de profeet vermoorden. In het huis bij het bed van de profeet kwamen ze tot de conclusie dat niet de profeet in zijn bed , maar zijn neef 'Aliy.

24 Rabi al-Awwal 1433 |16 Februari 2012

De Qoeraysh leken verslagen nadat de profeet ﷺ ongedeerd naar Al-Madinah was vertrokken. Ze wilden wraak nemen en uiteindelijk resulteerde dat in de veldslag van Badr. Het aantal moslimstrijders bedroeg iets meer dan 300. Tijdens de veldslag stuurde Allah de Verhevene een leger van onzichtbare soldaten (engelen) om Zijn boodschapper ﷺ en het leger van de gelovigen te helpen, wat resulteerde in een overwinning voor de moslims.

25 Rabi al-Awwal 1433 | 17 Februari 2012

Nadat Qoeraysh verslagen waren in de veldslag van Badr, begonnen ze zich voor te bereiden om hun nederlaag te wreken. Het jaar daarna leidde Aboe Soefyaan een leger van 3000 man naar Al-Madinah om de profeet en de moslims aan te vallen. Meteen nadat de profeet dit hoorde, verliet hij de stad met 1000 moslims. Hij beval de boogschutters om hun posities in te nemen en deze niet te verlaten om welke reden dan ook. De twee legers ontmoetten elkaar en na een hevige strijd waren de moslims als eerste aan de winnende hand. Doordat de overwinning lonkte, verlieten de boogschutters hun plaats om de buit te pakken. Daardoor namen Qoeraysh hun kans en vielen de moslims van achter aan. Het resultaat: vele moslims werden gedood, waaronder H'amzah, de geliefde oom van de profeet. De profeet raakte tijdens deze aanval gewond en men dacht dat hij overleden was. Maar nadat men wist dat de profeet nog leefde, kreeg men weer nieuwe moed. Daar de Qoeraysh ook zware verliezen hadden geleden, keerden ze terug naar Mekkah, triomfantelijk en hopend dat ze tijdens een volgende veldslag de moslims totaal konden vernietigen.

26 Rabi al-Awwal 1433 | 18 Februari 2012

In het zesde jaar van Hidjra vertrok de Profeet met vele moslims naar Mekkah voor de bedevaart, maar de Qoeraysh voorkwamen dat ze de heilige stad binnen kwamen. De Qoeraysh stuurden een delegatie naar de profeet صلى الله عليه و سلم toe, om een wapenstilstand te tekenen tussen de Qoeraysh en de moslims. De profeet صلى الله عليه و سلم had voordeel bij de wapenstilstand (het verdrag van Hodaybiya) met de Qoeraysh. Hij had nu meer tijd om de Islaam te verspreiden. Hij stuurde afgezanten met brieven naar koningen, prinses en andere leiders van Azië en Afrika, om hen uit te nodigen naar de Islaam.

27 Rabi al-Awwal 1433 |19 Februari 2012

Na twee jaar verbraken de afgodenaanbidders het Hoedailiyah-verdrag, door het overwallen van de Khozaa'ah stam, die trouw waren aan de moslims. Daardoor ging de profeet صلى الله عليه و سلم met 10.000 man naar Mekkah en ze veroverden Mekkah zonder geweld. De afgodenaanbidders gaven zich meteen over, waardoor de moslims Mekkah wreedzaam innamen. De afgodsbeelden die in Al-Ka'bah stonden werden vernietigd. Vele Arabieren werden moslim en ook de christelijke stammen bekeerden zich tot de Islaam.

28 Rabi al-Awwal 1433/ 20 februari 2012

In het tiende jaar ging de profeet Moh'ammed صلى الله عليه و سلم met meer dan 100.000 moslims naar de berg Arafah, waar hij zijn onsterfelijke toespraak gaf, welke alle moslims beschouwden als een blijvende vorm voor de Islamitische staat. In deze toespraak zei hij ondermeer: "O mensen, jullie God is één, jullie vader is één, jullie behoren tot Adam en Adam was geschapen uit stof. De beste onder jullie voor Allah, is diegene die rechtschapen en vroom is. De meest rechtschapen persoon, of hij nou Arabier, Perziër of wat dan ook is, is de beste moslim. O mijn Heer, ik heb het hen verteld, O mijn Heer, U bent getuige."

29 Rabi al-Awwal 1433/ 21 Februari 2012

Drie maanden na de afscheidsbedevaart, kreeg de boodschapper van Allah صلى الله عليه و سلم koorts, waardoor zijn gezondheid afnam. De profeet Moh'ammed صلى الله عليه و سلم stierf toen hij 63 was, op maandag 12 Rabi' Al-Awwal van het jaar 11 H. Toen hij stierf woonde de profeet Moh'ammed صلى الله عليه و سلم 11 jaar in Al-Madinah. Hij is begraven in Al-Madinah in het huis van 'Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn).