

....."er is van Allah inderdaad een
licht en een duidelijk Boek tot u
gekomen"(K 5:15)

Mohammed ﷺ

رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ

Genade voor de werelden

Al-Mawlid An-Nabawi

De komst van onze profeet (v.z.m.h)

Zaterdag 12 rabi'i 1 1433

De geboortedag v.d. Profeet Mohammed

*Op een maandag, de twaalfde dag
van de maand Rabbi' al-Awwal, was
het dan zover...*

*De boodschapper van Allah werd
geboren.*



**Zaterdag 4 februari
2012**

Dinsdag 1 rabi'i 1 1433

Abdoel- Muttalib was blij met zijn kleinzoon. Hij bracht het jongetje vol trots naar de Kaaba. Hij prees Allah voor de geboorte van Mohammed die een zegen voor de mensheid zou worden.



**Dinsdag 24 januari
2012**

Woensdag 2 rabii 1 1433

Het was in die tijd gebruikelijk om baby's buiten de stad te laten wonen. Ze groeiden op in de gezonde buitenlucht en leerden er goed de Arabisch taal

Woensdag 25 Januari 2012

Donderdag 3 rabii 1 1433

Amina was op zoek naar iemand die haar zoon borstvoeding zou kunnen geven. Maar het was niet zo eenvoudig om een zoogmoeder voor de kleine Mohammed te vinden. Niemand wilde hem meenemen omdat hij een wees

**Donderdag 26 Januari
2012**



Vrijdag 4 rabii 1 1433

*Halima as-Saádiya was van huis
gegaan om een baby te zoeken. Ze
was arm en had nauwelijks genoeg
melk voor haar eigen kind. Halima
was eerst ook bij Mohammed
weggegaan, maar kwam later toch
terug om de kleine Mohammed mee
naar huis te nemen.*

Vrijdag 27 Januari 2012

**Zaterdag 5 rabii 1
1433**

Mohammed

مصطفى

'Moestafa'

De gekozene



**Zaterdag 28 Januari
2012**

**Zondag 6 rabii 1
1433**

Mohammed

الامين

"El Amien"

"De vertrouwenswaardiae"

**Zondag 29 januari
2012**



Maandag 7 rabi'i 1 1433

Voor ze naar huis ging, gaf Halima de kleine Mohammed van haar melk te drinken. Tot haar grote verbazing hadden beide kinderen genoeg melk te drinken. Halima en haar man wisten dat dit een bijzonder kind was.



Maandag 30 Januari

2012

Dinsdag 8 rabi'i 1 1433

Mohammed groeide op tot een gezond kind. Toen hij 2 jaar was bracht Halima hem terug naar zijn moeder. Halima vroeg aan Amina of ze Mohammed nog langer mocht houden. Amina vond dat goed.



Dinsdag 31 januari 2012

Woensdag 9 rabii 1 1433

Toen Mohammed 5 Jaar oud was gebeurde er iets geheimzinnigs. Toen Mohammed buiten aan het spelen was, kwamen 2 mannen in witte kleding naar hem toe. Zij haalden een zwarte klont uit zijn hart. Allah stuurde de engelen om zijn hart schoon te maken.



Woensdag 1 februari 2012

Donderdag 10 rabii 1 1433

*Mohammed keerde terug naar Mekka
om bij zijn moeder en grootvader te
wonen.*

*Mohammed beleefde een gelukkige,
en onbezorgde tijd.*

*Abdoel-muttalib nam hem overal
mee naar toe.*



**Donderdag 2 februari
2012**

Vrijdag 11 rabii 1 1433

*Toen Mohammed 6 jaar oud was,
stierf zijn moeder Amina.
Mohammed was erg verdrietig.
Nu had hij alleen zijn grootvader
nog.*



Vrijdag 3 februari 2012

Zaterdag 12 rabi'i 1 1433

De geboortedag v.d. Profeet Mohammed

*Op een maandag, de twaalfde dag
van de maand Rabbi' al-Awwal, was
het dan zover...*

*De boodschapper van Allah werd
geboren. Amina noemde haar zoon
Mohammed*

**Zaterdag 4 februari
2012**

**Zondag 13 rabii 1
1433**

Mohammed

رَسُولٌ

*'Rasoel'
De boodschapper*

**Zondag 5 februari
2012**



Maandag 14 rabi'i 1 1433

Abdoel-Muttalib was al een oude man. Abdoel-Muttalib wist dat hij niet lang te leven had. Hij vroeg daarom aan zijn zoon Aboe Talib om Mohammed te zorgen



Maandag 6 februari 2012

Dinsdag 15 rabi'i 1 1433

Toen Mohammed acht jaar was,
stierf zijn grootvader.

Zijn oom Aboe Talib probeerde hem
te troosten. Hij zei: Ik zal voor je
zorgen, alsof je mijn eigen zoon
bent.



Dinsdag 7 februari
2012

Woensdag 16 rabii 1 1433

mocht met zijn oom mee Mohammed op reis. Onderweg kwamen ze een monnik tegen die Bahira heette. Toen hij Mohammed zag stelde hij hem allerlei vragen. Bahira zei iets tegen Aboe Talib: Er zal iets grootst met je neef gebeuren.



Woensdag 8 februari 2012

Donderdag 17 rabii 1

1433

*Toen Mohammed 25 jaar oud was
trouwde hij met Khadiedja bint
Goewaylied.
Khadija was toen veertig jaar oud.*

Donderdag 9 februari

2012

**Vrijdag 18 rabii 1
1433**

*Op zijn vijfendertigste, nam
Mohammed vrede zij met hem deel
aan de wederopbouw van de Ka'ba.*

**Vrijdag 10 februari
2012**

Zaterdag 19 rabii 1

*Toen Mohammed 40 jaar was ging hij vaak naar de grot Hira om te bidden. Op een dag verscheen er een Engel in de grot. De Engel zei: LEES!
Hij antwoordde: Ik kan niet lezen
Dit was het begin van het profeetschap van de Mohammed
(vzmh)*

Zaterdag 11 februari 2012

Zondag 20 rabii 1

*Daarna begon de missie van de
profeet Mohammed vrede zij met
hem.*

*Khadija, Ali, Aboe Bakr en Zaid zijn
de eerste moslims uit de geschiedenis.*

Zondag 12 februari 2012

Maandag 21 rabii 1

De profeet vrede zij met hem begint de islaam te verkondigen aan de inwoners van Mekka maar slechts enkelen geven gehoor aan zijn oproep. De inwoners van Mekka verzetten zich tegen hem en zijn volgelingen en vervolgden hen.

**Maandag 13 februari
2012**

Dinsdag 22 rabii 1

De eerste moslims hadden het moeilijk.

Om te ontsnappen aan de vernederingen, verlaten verschillende moslims de streek en trekken naar Abissinie(Ethiopië) dat door een rechtvaardige christelijke koning werd bestuurd.

Dinsdag 14 februari 2011

Woensdag 23 rabii 1

De profeet vrede zij met hem, zijn familie en de moslims worden geïsoleerd door de inwoners van Mekka.

**Woensdag 15 februari
2011**

Donderdag 24 rabii 1

*De profeet vrede zij met hem
begeeft zich naar Taif om er hulp te
zoeken maar de bevolking stelt zich
vijandig op en de kinderen worden
opgejut om hem met stenen te
bekogelen. Hij wordt er gekwetst
doch weigert om zich op te wreken.*

**Donderdag 16 februari
2011**

Vrijdag 25 Rabii 1

De Nachtelijke Reis en de Opstijging(Al-Isra'wal Mi'raaj). De profeet vrede zij met hemwordt verplaatst van Mekka naar Al-Qoeds op de boeraq. Met de Engel Jibriel doorkruist hij de hemelen, ontmoet hij de profeten en biedt hij zich aan bij Allah de vehevene.

**Vrijdag 17 februari
2012**

Zaterdag 26 Rabii 1

Hijra (verhuizing) van de profeet naar Medina.

Medina wordt zijn thuis en een nieuwe periode breekt aan

Zaterdag 18 februari 2012

Zondag 27 Rabii 1

*Verandering van de
gebedsrichting(qibla)*

*Moslams richten zich niet meer naar
Al-Qoeds maar naar de Ka'ba in
Mekka.*

Zondag 19 februari 2012

Maandag 28 Rabii 1

*19 Ramadan, jaar 2 na de Hijra.
Het leger van Mekka begeeft zich
naar Medina om de moslims aan te
vallen. Ze worden verslagen te Badr
door de moslims die minder in aantal
zijn.*

**19 februari
2012**

Dinsdag 29 Rabii 1

Dhoe-l-Qi'da, jaar 6

De profeet vrede zij met hem tekent het verdrag van Hoedaibiya nabij Mekka. Deze stap is een grote overwinning voor de moslims daar ze nu hun boodschap in vrede kunnen doen.

