

Sssttt.... TOPGEHEIM



Ik ben op zoek naar personen, die in het geheim naar school willen komen om voor te lezen in de klas. Dit mogen ouders, opa's & oma's zijn, maar misschien heeft u ook wel connecties met een bekende schrijver, de burgemeester of misschien zelfs de koningin!

Het moet voor de kinderen een verrassing zijn wie er komt voorlezen. Zij mogen van tevoren raden wie er komt. Dit doen we aan de hand van vijf hints, die de voorlezer van tevoren heeft doorgegeven aan de leerkracht. Denk hierbij aan: leeftijd, beroep, hobby's enzovoort.

Kinderen vinden het ontzettend leuk als iemand van hun familie in de klas komt voorlezen. Het voorlezen duurt ongeveer 10 minuten. Het is leuk als u een eigen kinderboek wilt meebrengen, maar anders kunt u er ook één van mij lenen.

Zou u het leuk vinden om voor te lezen of kent u iemand, die dit graag zou willen doen? Vul dan onderstaand strookje in. Ik laat u zo snel mogelijk weten wanneer u langs kunt komen en vergeet niet: HET IS TOPGEHEIM DAT U KOMT!

Naam:

Vijf hints:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....
