

# GEK, GEKKER, GEKST!

Naam:

Datum:

Wat is GEK? Wat is NORMAAL?

Misschien vind jij iets wat je buur doet heel gek, maar vindt hij of zij dat juist heel normaal. Misschien vindt hij of zij wel gek wat JIJ doet (terwijl jij dat net normaal vindt).

Gelukkig maar, want als iedereen hetzelfde deed zou de wereld maar saai zijn...

Lees de teksten. Gek hé?!  
Beantwoord daarna de vragen.

## Ieder zijn rokje!

Dacht je dat alleen meisjes een rokje droegen? Mis!

In Schotland mogen ook jongens en mannen een rokje dragen. Natuurlijk dragen ze geen rokje met bloemetjes of hartjes, of wat dacht je! Een echt Schots mannen-rokje heeft RUITJES. Zo'n rok noemt men een KILT.

Vroeger zag je aan die ruitjes van welke familie je was. Elke familie had immers zijn eigen ruitjes.

In Schotland zijn ze daar nu nog heel trots op. Daarom doen Schotse mannen op belangrijke dagen en feesten nog steeds zo'n rokje aan. Om te werken of om naar school te gaan dragen ze net als wij een broek.

Trouwens, wist je dat je onder zo'n kilt géén onderbroek aandoet?



Vul in: juist of fout.

- In Schotland dragen alleen meisjes een rokje.
- Schotse mannen dragen een rokje omdat ze een meisje willen zijn.
- Onder een kilt draag je geen onderbroek.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Smikkel Smakkel...

Rare jongens, die Chinezen! Terwijl jij net géén boertjes mag laten aan tafel doen ze het in China tóch! Erger nog: ze smakken om ter hardst en maken lekker veel lawaai terwijl ze eten.

Hebben ze in China dan geen manieren?

Toch wel: alleen zijn ze een beetje verschillend met die van ons.

In China is het juist heel BELEEFD om een boertje te laten na het eten. Zo laat je zien (en horen) dat je het eten lekker vond. Pas dus op als je géén boertje laat! In China denken ze dan dat je het eten vies vond...

En dat smakken? (Smek smak njam njam burps)... Da's net hetzelfde: hoe meer geluid je aan tafel maakt, hoe lekkerder je het eten vindt... Smakelijk!

Wat moet je doen als je in China het eten héél lekker vindt?

Juist of fout:

in China zijn de mensen onbeleefd. Ze hebben er geen manieren.

JUIST

FOUT



Hoe ben JIJ beleefd aan tafel?  
Schrijf drie dingen op.

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



Kan jij lezen?  
Kan jij schrijven?  
**Ja?**

Dan weet je vast dat je van links naar rechts leest én schrijft!  
Waarom? Daarom!

Toch doet niet iedereen dat! In sommige talen, zoals het Arabisch en het Hebreeuws, schrijf je van RECHTS naar LINKS. Helemaal omgekeerd dus. Kijk maar eens naar de titel...

Chinezen doen het nóg gekker: hun Chinees schrijf je van BOVEN naar ONDER. Ze gebruiken ook heel andere letters dan wij. Gelukkig voor de kinderen die in zo'n taal leren lezen en schrijven is dit NIET moeilijker dan van links naar rechts lezen en schrijven. Ze zijn het immers zo gewoon.

Is van rechts naar links schrijven moeilijker dan van links naar rechts schrijven?  
Waarom wel / niet?

Verbind de talen met de juiste leesrichting.

- |            |                       |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chinees    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Van links naar rechts |
| Hebreeuws  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Van boven naar onder  |
| Nederlands | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Van rechts naar links |
| Arabisch   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Van onder naar boven  |