

Geschiedenis samenvatting hoofdstuk 5.

5. De school heeft ook geschiedenis

Sommige scholen bestaan al heel lang, soms wel meer dan 100 jaar! De eerste scholen waren geen echte scholen, de kinderen kregen les in een soort schuur.

Omdat alle kinderen (soms wel 200) bij elkaar zaten was er vaak herrie. Bijna niemand leerde toen lezen. De regering vond dat dit moest veranderen. Er kwamen echte scholen met aparte klaslokalen. De scholen van vroeger zijn van buiten weinig veranderd als je kijkt naar de scholen van nu. Alleen de deuren en ramen zijn anders. De juffen en meesters moesten zelf ook naar school toe om te leren hoe ze de kinderen les moesten geven. Je kunt tegenwoordig gemakkelijker naar buiten kijken dan vroeger. De juffen en de meesters waren toen ook veel strenger dan nu. Vroeger ging de schoolbel om 9 uur en moest iedereen in een rij gaan staan. De groepen liepen om de beurt naar binnen. Je mocht niet praten en als je dat wel deed kreeg je een draai om je oren. Tegenwoordig is er een toeter en als je die hoort mag je naar binnen. Als kinderen nu te laat komen, gaan ze zelf naar de klas. Vroeger moesten de kinderen die te laat waren naar de boven - meester. Ze moesten dan op hun knieën onder het schoolbord zitten.



Veel kinderen droegen vroeger klompen want die waren goedkoper dan schoenen. Als je op school was moest je die uitdoen en neerzetten onder de kapstok op een speciaal klompen - bankje. Op school schreven kinderen met een griffel op een lei. Een lei was gemaakt van een bepaalde soort steen. Er zat een lijst omheen. De griffel waar ze mee schreven was een soort krijtje. Als je lei vol was of je wilden het schoon vegen dan kon dat met een vochtig sponsje. Iets later kwamen er schriften en kroontjes - pennen. Die pen moesten ze in de inkt dopen en dan konden ze schrijven. Iedereen had ook een inktlap waar je de kroontjes - pen kon afvegen als je klaar was. Meisjes kregen vroeger soms andere lessen dan jongens. Meisjes leerden breien en naaien, en jongens leerden zwemmen en hadden vaker gym.



In een dorp was vaak maar 1 school waar alle kinderen naar toe gingen. In de stad waren aparte scholen. De kinderen met rijke ouders gingen naar de 'burgerschool'. Op die school moest je schoolgeld betalen. De arme kinderen gingen naar de 'armenschool' toe want die was gratis. Voor leuke dingen op school was vroeger weinig tijd, maar gelukkig is dat nu wel anders!

Bron: Wijzer door de tijd uitgegeven door Wolters Noordhoff (alleen voor gebruik lln. De Kleine Beer)

Als je de samenvatting en je werkboek goed hebt geleerd, kan je proberen om de oefenvragen te maken. Let op: dit zijn niet de proefwerkvragen!

Oefenproefwerk

1. Als kinderen vroeger te laat kwamen waar moesten ze dan naartoe?
2. Mochten de kinderen vroeger hun klompen aanhouden in de klas?
3. Waar schreven de kinderen heel vroeger mee, en iets later?
4. En waar schreven ze heel vroeger op, en iets later?
5. Kregen de jongens en de meisjes vroeger dezelfde lessen? En wat kregen de jongens en de meisjes voor andere lessen?
6. Wie vond er dat er nieuwe scholen moesten komen?
7. Hoeveel scholen waren er in een dorp vroeger?
8. Hoe noem je de school voor arme kinderen?
9. Hoe noem je de school voor rijke kinderen?
10. Was de rijke school gratis?
11. Waarom konden arme mensen niet naar de burgerschool?
12. Waarom bleven kinderen vroeger ook thuis?