

# Ben jij een echte ridder?

Ridder ben je niet zomaar. Ridder wordt je!

Wie ridder wil worden moet daar veel voor doen, en alleen heel slimme, sterke en moedige jongens en meisjes hebben een kans. Ridder zijn is immers gevaarlijk, en ik zou niet willen dat je in je eerste gevecht al sterft.

Wil je nog steeds ridder worden? Geen probleem, maar vul toch maar eerst dit blad in. Zo weet je meteen of je er klaar voor bent...

Veel succes!

Kleur het juiste gezichtje.  
Heb je meer 😊 dan 😞? Goed zo!  
Jij kan ridder worden.



|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Ik durf met een draak vechten. | 😊 | 😞 |
| Ik ben flink en beleefd.       | 😊 | 😞 |
| Ik help graag andere mensen.   | 😊 | 😞 |
| Ik kan lezen en schrijven.     | 😊 | 😞 |
| Ik ben sterk.                  | 😊 | 😞 |
| Ik ben een jongen.             | 😊 | 😞 |
| Ik eet mijn bord steeds leeg.  | 😊 | 😞 |
| Ik ben niet bang van schurken. | 😊 | 😞 |
| Ik woon in een kasteel.        | 😊 | 😞 |
| Ik ben minstens 7 jaar oud.    | 😊 | 😞 |